

## KILIÇ ASLAN BEY

Hanlar Hanı Bayındır Han bir gün bütün beyleri bir şölene davet etmiş. Hanlar Hanı Bayındır Han'ın davetine çocuğu olmayan Oturak Bey katılmış. Bayındır Han'ın çocuksuzlara özel olarak ayırttığı çadıra Oturak Bey'i oturtmuşlar. Çadırda onun gibi bir sürü bey varmış. Bayındır Han yemekten sonra davete gelenlere dua ettirmiş. "Ey Yüce Rabbim! Ol deyince olduran Allah'ım, sen kimseyi çocuksuz koyma, yuvaları altın topsuz bırakma" diye. Herkes dua edince daha hızlı kabul olacağını düşünülüyormuş. Yemekler yenilmiş, dualar edilmiş ve herkes evinin yolunu tutmuş. Oturak Bey isminden de anlaşıldığı üzere atın üzerinde gittiği halde yorulmuş ve bir kavak ağacının gölgesine oturup düşünmeye başlamış. Bayındır Han'ın davetinde ayrı çadırda oturmak Oturak Bey'in ağına gitmiş. 'Allahım! Sen bana bir çocuk ver, kırk gün kırk gece hiç oturmayacağım.' demiş. Biraz dinlendikten sonra tekrar atına binip evine gitmiş. Aradan biraz zaman geçmiş karısının canı olur olmaz şeyler istemeye başlamış. Kuş gözü ve aslan yüreği yemek istemiş. Oturak Bey çok şaşırılmış. 'Bunlar nasıl istekler! İnsan tavuk ister, koyun kuzu ister, Bunlar da ne böyle!' demiş. Oturak Bey'in karısı sabah akşam başının etini yiyormuş. 'Bana onları getir. Canım çok yemek istiyor.' diye. Bu olay sağda solda duyulmuş ve Dede Korkut'un kulağına gitmiş. Dede Korkut Oturak Bey'in karısının hamile olduğunu anlamış. Hemen Oturak Bey'e haber salmış. Oturak Bey huzuruna gelince Oturak Bey'e "Hadi gözün aydın! Aslan yürekli, kuş bakışlı bir oğlun olacak." demiş. Oturak Bey "Sen ne dersin Dede Korkut?, Ne hamilesi, ne aslanı, ne oğlanı!" demiş.

Meğerse o zamanlarda, kadınlar hamile kaldığında olur olmaz şeyleri canı çekerse bir yiğit doğuracağına inanılmış. Bunu duyan Oturak Bey çok sevinmiş. Bu sevinçle karısının yemek istediği kuşu kolayca bulsa da aslanın yüreğini bulmak öyle kolay değilmiş. Aramış, taramış, dağı taşı aşmış. Girmedik delik kalmamış. Sonunda bulmuş aslanı ama tek başına baş edemeyeceğini anlayınca askerlerini yardıma çağırılmış. Kırk askeriyle zorda olsa aslanı yakalayıp yüreğini çıkarıp, almışlar. Oturak Bey hemen karısının yanına koşup yüreği ona yedirmiş. Bu olaylar üzerine halkı bir merak almış. Nihayet o gün gelmiş. Oturak Bey'in karısının ağrısı o kadar şiddetliymiş ki avazı şehrin bir ucundan diğer ucuna kadar duyulmuş. Bebek doğmuş doğmasına ama görünümü diğerlerinden çok farklıymış. 7 yaş gibi görünen bu bebek herkesi şaşkınlık içinde bırakmış. Daha kırkı çıkmadan yürümeye, koşmaya hatta konuşmaya başlamış. Bu süre boyunca da Oturak Bey adağını yerine getirmiş ve kırk gün oturmamış.

O zamanlarda çocukların adı çocuklar kahramanlık yapmadan konulmazmış. Bir gün eşkiyalar köyü basmış. Kalabalık olduklarından köylüler onlarla başa çıkmakta yetersiz kalmışlar. Ne isterlerse yapıyorlarmış. Eşkiyalar alacaklarını aldıktan sonra köyü yakmaya karar vermişler.

Oturak Bey 'in kırkı çıkan ođlu eŐkiyalarla savaŐıp, ky kurtarmıŐ. Bunun zerine Dede Korkut bu kahraman bebeęe isim koymaya ,evlerine gelmiŐ.

'Ey kuŐ bakıŐlı, aslan yrekli!

Sen ıkınca karŐılarına, eŐkiya, meŐkiya kalmadı topraęımızda. Senin ok byk bir kahraman olacaęın daha doęmadan belliydi. Bundan sonra senin adın Kılı Aslan olsun.' demiŐ.

Kahramanlarla birlikte aynı gn kahraman atlar da doęarmıŐ. Kılı Aslan da kendiyle aynı gn doęan atına binmiŐ ve o daęlarda nice yięitlikler gstermiŐ.

Zamanla yksek makamlara kadar ıkan Kılı Aslan herkese adaletiyle bilinir, saygı ve sevgiyle anılmıŐ.

**HİKAYENİN ADI:KILIÇ ASLAN BEY**

**ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI:ÖZGENUR ÖZTÜRK**

**OKULU:MAVİKENT RAMAZAN ABACI İLKOKULU**

**SINIFI:4/B**

**İLÇESİ:KUMLUCA**

**VELİNİN ADI SOYADI:SELİME ÖZTÜRK**

**İMZASI:** 