

GÜVERCİNCİ KÖR ÇOCUK VE ALTIN GÜVERCİN

Soğuk bir kış günüydü. Kurtların uğultuları köye kadar duyuluyordu. Güvercinci Kör Çocuk, tahta baraka evinden çıktı. Artık her şeyin yerini ezbere biliyordu. Çünkü görmeyen gözlerinin yerini elleri ve kulakları almıştı. Güvercinci Kör Çocuk, anasının kalaylı tenceresinden aldığı yavan bulgurla güvercinlerini besledi. Fakat Altın Sesli'nin sesi çıkmıyordu. Elleriyle sayardı güvercinlerini, yine öyle yaptı. Onlar bulgurları yerken tek tek dokundu. Gerçekten de O yoktu.

Altın Sesli'nin tüylerinden biri çok değerli bir cevherdi. Sesindeki sihiri duyanlar ise ondan çok etkilenen, bir daha kötülük yapamazlardı. Çünkü bu sesteki yumuşak sihirle kalpleri yumuşardı. Bu kış, ormanın derinliklerinde yaşayan kimsenin sermediği Cimri Okçu kaçırmış olabilirdi. Güvercinci Kör Çocuk hemen yola koyuldu. Başında beresigeline sopası, ormanda zorlukları aşarak, sebat ile Cimri Okçu'nun evine geldi. Pencereden bir güvercinin yumuşak sesi duyuldu. Bunu Cimri Okçu da duymuşsa kötülük yapamazdı. Cimri Okçu bir anda evden çıktı. Çocuğa döndü:

— Kuşun mesuliyeti artık bende olacak!

— Neden?

— Yıllardır kimseyle bir şeyini paylaşmayan, yalnız biriydim.

Ama bu güvercini dinlediğim günden beri kardeşlerim ile barıştım. Herkese yardım etmeye başladım ve hayatım değişti. İzin ver bu kuşa gözüm gibi bakayım.

Güvercinci Kör Çocuk, Altın Güvercin'in de mutlu olduğundan ve iyi bakılacağından emin olunca onu bırakıp evine geri döndü. Aslında sihir bizim içimizdeydi...

İlgin Atıcı

Ahmet ve Annesinin Mantar

Ahmet'in hikayesi

Antalya'da kış mevsimi sert geçmez, güzel havalarda yapılabilecek etkinlikler olurdu. O hafta sonunda Ahmet ailesiyle ormanda mantar aramaya gideceklerdi.

Ailecek güzel bir kahvaltıdan sonra yola çıktılar. Mantar toplamak sebat derektir. Ahmet anne ve babasının topladığı mantarları kuluyu bir teneye yerleştiriyordu. Mesuliyetinin farkındaydı. Ahmet bir anda seslendi:

-Cerher buldum anne.

Anne ve babası Ahmet'in uyarına gitti. Gerçekten de cerher bulmuştu. Her yer cerher doluydu. Heresle hepsini topladılar. Sonra ileride bir baraka gördüler. İçeriden biri pencereden seslendi. Eski kansularıydı. Bir biterini gördüklerine çok sevindiler. Hasret giderdiler. Mantarları pisirip otıyla vediler. Ahmet mantarın tadını yayan bulunmuştu. Tadını sevmese de ormanda mantar aramak çok zerkli diye düşünüyordu.

Hava kararken eve dönmek için barakadan ayrıldılar. Ahmet için güzel bir gün olmuştu. Doğanın zenginliklerinin farkına varıp bir sonraki etkinliği düşünmeye başlamıştı bile.

Ahmet KARAHAN

USTAYLA CIRAĞI

Köyün birinde Kolaycılıkla geçinen usta ve cırağı
varmış. Dükkanları barakadan çatma küçük bir yermiş.

Bu ekmeğe teknesine hevesle gelip çalışırlarmış.

Bir sabah çalışırken bir araba gelmiş. İçinden
zengin görünümlü birisi inerek selam vermiş. Önce sa-
şırılmışlar sonra içeri davet edip çay ikram etmişler. Zengin
adama çayın tadı yavan gelmiş öncelik belli etmemiş.

Biraz sohbetin ardından cırağınla ilgili sorular sormuş.

Usta, cırağını överek nasıl bir cevher olduğundan bahsetmiş.
Adam iş yaptırmak istediğinden bahsedince mesuliyetini
sahibi sorumlu birisi olduğunu belirtmiş. Adam da siparişlerini
vermiş.

Usta ve cırağı siparişler için çok sevinmişler.
Korandığı parayla barakaya büyütmeyi düşünmüş.
Emek vermenin ve sabırlı olmanın gururunu yaşamışlar.

Emir Yahya Baltacı

31C

DİK BAŞLI BABAM

Köyümüzde elektrikler yoktu mum kullanıyorduk. Akşam yemeğe oturduk. Babam yemeği beğenmedi bu nasırlı tatsız tuzsuz yavan bir yemek dedi. Tabağı fırlattı tabak muma rast geldi. Mum devrildi perdeler bir anda alev aldı. Evimiz ahşap olduğuna için alevler bütün her yeri sardı. Köylüler yardım etmesine rağmen kurtaramadık kış ayındaydık bir an önce ev yapmamız lazımdı. Babam tarlamıza baraka yapmak istedi barakanın dabanına beton atmak için tarlayı kazdığında değişik bir taşla rast geldi. Normal taşlara hiç benzemiyordu sanki işlenmiş kalaylı (pürüzsüz) taştır. Babam çok heyecanlandı bu taş mücevher olabilir işte o zaman Kurtuluruz bütün hayatımız değişebilir dedi. Annemle tedirgin olduk define olaylarından insanların başına türlü şeyler geliyor diye haberlerde duymuştuk. Babamı uyardık fakat babam çok sebat (kararlı) idi siz merak etmeyin bütün mesuliyet (sorumluluk) bende dedi. Ama işler babamın hesap ettiği gibi gitmedi. Kulaktan kulağa yayılmış bu olay polisler geldi. Babamı götürdüler. Hakim define suçundan dolayı babama 1 yıl hapis cezası verdi.

Özge Nur ÖZTÜRK
4/B Kelimesayısı: 142